

WANDELTOCHT STAD GRONINGEN 2 MEI 2018

Talentplus stad Groningen organiseerde voor zijn leden op 2 mei 2018 een wandeling door de binnen stad van Groningen. De wandeling werd georganiseerd door Mirjam Kampen en Thaeke Mulder.

s'Ochtends rond 09.30 uur verzamelden ongeveer 15 personen zich voor de inloop in koffiecafé Bartista in de binnenstad van Groningen. Na het nuttigen van een kop koffie of thee werd er iets na 10.00 uur gestart met de wandeling.



Onder de inspirerende leiding van onze stadsgids Thaeke Mulder liepen wij eerst een stuk door Ubbo Emmiusstraat waar wij het gebouw van de dienst Ruimtelijke Ordening bewonderden. Dit is een prachtig voorbeeld van de Amsterdamse School architectuur van de stadsarchitect SJ Bouma. Via het Gedempte Zuiderdiep liepen wij daarna richting de Synagoge. Dit gebouw hebben van de buitenkant bekeken. Wij vervolgden onze route via de Folkingestraat; dit is tegenwoordig een verrassende winkelstraat met allerlei leuke snuisterijen.

Aan het eind van de Folkingestraat kwamen wij aan op de vismarkt. Dit is een leuk plein waar je verschillende gebouwen kunt bewonderen. De pronkstukken zijn de Korenbeurs en de AA-kerk. De korenbeurs is een gebouw uit 1865 gebouwd in neoclassicistische stijl. Met name de gietijzeren bovenconstructie is bijzonder. Daarna liepen wij langs de AA-kerk; deze stamt uit de 15^e eeuw en de opvallende toren is in 1718 herbouwd.

Wij vervolgden onze wandeling richting het westen naar de Hoge der A. Rond de oude Aa-haven staan talrijke prachtige roodstenen pakhuizen. Deze pakhuizen herinneren ons aan de tijd in de middeleeuwen dat de stad Groningen een belangrijke handels- en Hanzestad was. Via onder andere de Turftorenstraat kwamen wij aan bij het Harmoniecomplex. In dit complex zijn onder meer twee faculteiten van de Universiteit gevestigd. Op dit complex is ook het borstbeeld van Aletta Jacobs te bewonderen. Zij was de eerste vrouwelijke student van Nederland die hier studeerde.



Daarna vervolgden wij, genietend van de zonnige ochtend, onze weg via de Oude Kijk in 't Jatstraat, naar het Academieggebouw. In de voormalig kloostergebouwen werd in 1614 de Rijksuniversiteit Groningen opgericht. Het huidige gebouw werd in 1909 in gebruik genomen en het gebouw is in de neorenaissance stijl gebouwd. Na de boeiende uitleg over deze gebouwen door Thaeke vervolgden wij onze wandeling.

Via de Oude Botteringestraat en de Spilsluizen kwamen wij aan de Prinsenhofstuin. Deze plek is een oase van rust in de drukke binnenstad van Groningen. De wandelstuin is aangelegd in 1625 en bestaat uit een rosarium, overdekte beukenhagen, buxustuin en een kruidentuin. Boven de toegangspoort bevindt zich een fraaie zonnewijzer. Na hier enige tijd te hebben genoten van de idyllische sfeer leidde Thaeke ons via de Martinitoren en het Provinciehuis naar de Grote Markt. Als laatste attractie stelde Thaeke voor ons voor te wandelen naar eindpunt van de wandeling het

St. Geertuids- of Peper Gasthuis. Het werd in 1405 gesticht als instelling voor armen, zieken en pelgrims. Rond het ene hofje bevinden zich de kerk, eetzaal en voogdenkamer. Aan het andere hofje staan rondom bleekveldje, de (armen) huisjes. Je verlaat het hofje aan de achterzijde via een trapje naar beneden en je bevindt je dan gelijk weer in het drukke stadsleven.

Dit was het einde van een boeiende wandeling. De groep heeft Thaeke uitbundig bedankt voor de prachtige rondleiding en een deel van de groep ging daarna nog gezellig wat drinken in de binnenstad van Groningen.